

Fred en Wilma



Albanië

September 2017

Nieuwsbrief 43



Fred Westerink en Wilma Verburg werken sinds 2008 in Albanië: Fred in het gevangenis werk van Albanië en Wilma in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan.

Daarnaast is zij 4 jaar geleden Foodbank Albania begonnen. Voor de overzichtelijkheid sturen Fred en Wilma om en om een nieuwsbrief.

Dit keer is het **Wilma's** beurt. Alle brieven zijn te vinden op fredwilma.webs.com

Zelfs de waterputten kwamen droog te staan

In Nederland is de zomer voorbij, gaat de kachel aan, maar hier halen we vandaag weer boven de 30 graden.

En dat is zo alle 3 zomermaanden geweest: Tussen de 30-40 graden en geen spatje regen.

In ons dorp kregen we via de waterleiding 8 weken geen drup water. Dat betekende dat de vrouwen kilometers moesten lopen voor drinkwater. Zelfs de waterputten kwamen droog te staan zodat veel van de oogst is mislukt.

Wij zelf losten het op door verschillende keren tankwagens te laten komen die steeds 3000 liter water brachten. En het water voor onze planten haalden wij bij het waterpunt boven in ons dorp.

Dat zuinig aan met water was wel wennen voor al het Nederlandse bezoek dat we de lange zomer gekregen hebben. Ik denk dat er de afgelopen maanden bijna geen weekend is geweest dat er geen vrienden, familie of groepen voor ons (werk) waren. Echt heel mooi om al die betrokkenheid te ervaren.

En wie is er niet gelukkig als je (klein)kinderen komen logeren?



Albanië is een land met 2 gezichten geworden.



We hoorden deze zomer heel vaak de opmerking dat Albanië helemaal niet zo arm leek. Dat het een mooi land was met vriendelijke mensen en Tirana een echte moderne hoofdstad.

Het is waar dat er veel veranderd is. Er komen steeds stukken snelweg bij; het Skenderbeu plein is mooi geworden; overal worden huizen en markten gerenoveerd. Er verrijzen steeds meer villawijken en grote hypermarkten. Binnen 5 km van ons huis zijn er nu 5 zwembaden en tig prachtige restaurants. Maar... nog steeds leven een half miljoen mensen (op een bevolking van 3 miljoen) van 1 euro per persoon per dag. 120 Euro dus voor een gezin met 2 kinderen.

En die mensen helpen we als voedselbank. Ook dit jaar zijn we gegroeid. We ondersteunen een heel aantal soup kitchens waardoor honderden kinderen naar school kunnen met een maaltijd in de buik. Ook veel ouderen en daklozen kunnen er een maaltijd krijgen.

Heel wat Roma kinderen leren nu lezen en schrijven ipv te bedelen of thuis te zitten. Wij beloven dan dat de familie genoeg meel en olie krijgt om dagelijks een brood te bakken als zij hun kinderen, ook de meisjes, naar school laten gaan.

Ongeveer de helft van het voedsel krijgen we van de Albanezen zelf die via onze acties op scholen en in supermarkten ons steunen.

Afgelopen weekend zijn we weer van start gegaan. Resultaat: 600 kilo d.w.z. 1.200 maaltijden.

Die zijn voor gezinnen die vaak ver weg in de berg dorpen wonen of in de stads wijk waar geen toeristen komen.

Als voedselbank zijn we op zoek naar een **groter en centraler gelegen magazijn** dan ons huis. Dat is nodig als we verder groeien bijv. doordat de BTW op voedseldonaties wordt afgeschaft. (Werken we hard aan)

Ook gaan we als proef een Fresh Food project starten. Dagelijks gaan we verse groenten en fruit ophalen op de grootste groentemarkt van Tirana. Zo kunnen we voedselverspilling tegen gaan. En gezond eten hebben deze gezinnen nodig.



In het psychiatrisch ziekenhuis is de VONO groep uit Apeldoorn weer geweest. Ze hebben dit keer de muur aan de mannenkant helemaal geschilderd. Gelukkig kregen we toestemming want het is moeilijk om toe te zien dat deze directrice zoveel aan het terugdraaien is van wat we



bereikt hadden.

Ze is echter van een andere politieke partij dan die de verkiezingen gewonnen heeft, dus er doen zich talrijke geruchten de ronde dat haar tijd er op zit. Tot die tijd kunnen we niets organiseren want zij geeft haar toestemming niet.

De directrice heeft gelukkig niet kunnen tegenhouden dat we 80 incontinentie matrassen hebben gebracht. Dat probeerde ze wel maar er kwam zoveel protest van haar staf dat ze overstag is gaan.

Elk jaar als onze kleindochter Lois komt, neem ik haar mee naar het dagcentrum Tulipan. De patiënten vinden dat geweldig. Voor Albanezen is familie ontzettend belangrijk. De eerste 5 begroetingsvragen gaan altijd over je ouders en je (klein) kinderen. Daarom is het helemaal zo erg dat 80% van hen nooit bezoek krijgt, zoals Dona al bijna 40 jaar niet heeft gehad. (zie foto)



Natuurlijk hebben we ook weer prachtige plekken bezocht. Zoals Kepi Rodonit of de Rruga Karavaneve. Daar laden Fred en ik met een paar dagen onze energie weer helemaal op.



Jammer genoeg hebben we dit jaar wat pech gehad. Fred heeft vorige maand zijn hamstring gescheurd met motorrijden. En ik 2 weken geleden mijn enkelbanden. Dus voorlopig moeten we het even iets rustiger aan doen.

Evengoed weten we ons heel gezegend met ons werk in dit prachtige land.

Allemaal hartelijk bedankt voor alle support die we op zoveel manieren van jullie krijgen.

Zoti ju bëkoftë,

Fred en Wilma

Een gift overmaken kan via onze gemeente (en is aftrekbaar van de belasting)

Rek. Nummer : NL 56 RABO 038 47 78 453.

T.a.v. : VEG Elburg zendingscommissie

Ovv : **Albanië** + **werk Fred Wilma** + eventueel de naam van het project

Via : www.gevangenezorgalbanie.nl kunt u ons en onze projecten ook steunen

Op de hoogte blijven of afmelden kan door een email te sturen
Op www.gevangenezorgalbanie.nl wordt ons werk vermeld
Postadres Nederland: Roel & Jolanda Knol
Huikenstraat 5, 8081 XV Elburg, TEL 0525 – 680214

Fred Westerink - Wilma Verburg
Kuti Postare 270 / 1, Tirana Albanië
TEL 00355 68 20 13 940 / 00355 68 20 19 876
fred.wilma.albanie@gmail.com